

### **Oproep van de Oekraïense Pacifistische Beweging - waaronder militaire dienstweigeraars**

Oekraïense Pacifistische Beweging veroordeelt alle militaire acties aan de zijde van Rusland en Oekraïne in de context van het huidige conflict. We roepen de leiding van zowel staten als strijdkrachten op om een stap terug te doen en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Vrede in Oekraïne en over de hele wereld kan alleen op een geweldloze manier worden bereikt.

☒ Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Daarom zijn we vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog.

### **Oproep van de soldatenmoeders uit St. Pietersburg aan ouders van Russische soldaten**

De soldatenmoeders van St. Petersburg veroordelen de militaire agressie, die voor onze ogen door Russische troepen in Oekraïne werd ontketend. Dit is oorlog, en elke oorlog is vernietiging, bloed, geweld, onschuldige slachtoffers. Geen man bij zijn volle verstand kan oorlog voeren.

Wat kunnen we in deze situatie doen: gewone burgers, die niet werden geraadpleegd? We lezen talloze oproepen, zien de bezorgdheid en angst van mensen, vooral de ouders van zonen die deel uitmaken van de Russische krijgsmacht. We zijn verlamd van angst, en we zien onbegrip.

Wij zijn moeders en vaders van jongens soldaten! Als u ons vraagt: waar zijn uw kinderen nu? Dan kunnen we op deze vraag niet antwoorden. Voor onze vragen en bekommernissen is er een officiële afdeling - het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Maar daar is het stil.

Wij doen een oproep: schrijf naar uw jongens soldaten, stel hen vragen, zodat we belangrijke informatie en juiste informatie krijgen. Dit zijn jullie kinderen! We kunnen hen aanraden om te verstrekken uit het leger en uit deze verschrikkelijke oorlog.