

Een selectie van boeken over oorlog en vrede

Oorlog zonder grenzen (1)

Ludo De Brabander

€ 6,75 2016 - paperback, 271p. EPO ISBN: 9789462670716

Weg van oorlog Over militarisme en antimilitarisme (2)

Ludo De Brabander

€ 15,00 2020 - paperback, 135p. EPO ISBN: 9789462671980

Imperialisme voor beginners (3)

De CIA, haar coups en haar politieke moorden

Vijay Prashad

€ 19,90 2021 - paperback, 236p. EPO ISBN: 9789462673205

Oorlogskoorts (4)

Christophe Callewaert & Ludo De Brabander

€ 20,00 2022 - paperback, 215p. EPO ISBN: 9789462673809

Terugtrekken (5)

De VS na de afgang in Irak, Afghanistan, Libië

Noam Chomsky & Vijay Prashad

€ 20,00 2022 - paperback, 176p. EPO ISBN: 9789462673755

Voordat de bom valt (6)

Waarom een kernwapenvrije wereld nodig is

Ludo De Brabander & Pieter Teirlinck

€ 19,90 2022 - paperback, 140p. EPO ISBN: 9789462673588

De strijd voor vrede (7)

En hoe we die kunnen winnen

Tom Sauer

€ 24,50 2024 - paperback, 277p. PELCKMANS ISBN: 9789463102223

Gaza (8)

Een geschiedenis van kolonisatie

Ludo De Brabander & Soetkin Van Muylem

€ 20,00 2024 - paperback, 247p. EPO ISBN: 9789462674721

Zeer lezenswaard maar wat te dik (of te oud) voor onze leesclubs

De honderdjarige oorlog tegen Palestina (9)

Een geschiedenis van kolonialisme en verzet

Rashid Khalidi

€ 30,00 2024 - paperback, 408p. De Bezige Bij ISBN: 9789403117126

Alle rafelranden van Europa (10)

Ivo van de Wijdeven

€ 31,50 2024 - paperback, 488p. Spectrum ISBN: 9789000391134

Amerika tegen China De nieuwe Koude Oorlog? (11)

Jude Woodward

€ 8,95 2018 - paperback, 436p. EPO ISBN: 9789462671430

Oorlog of Vrede -- Willen winnen of Gelijkspel (12)

*Op vrede gerichte preventieve dialoog, een verkenning van de derde weg tussen
Pacifisme en von Clausewitz*

Dolph Kessler

ISBN: 9789083426211

€ 12,50 2024 - paperback, 220p. Peace - Dialogue - Publications

Als de NAVO de passie preekt (13)

Ludo De Brabander & Georges Spriet

€ 22,00 2009 - paperback, 344p. EPO ISBN: 9789064455100

Oorlog zonder grenzen (1)

Ludo De Brabander

€ 6,75 (oorspronkelijke prijs: € 22,50)

2016 - paperback,

ISBN: 9789462670716



In dit boek toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt.

22 maart 2016. De terreur slaat toe in Brussel. Zoals ze de voorbije maanden ook toesloeg in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm el-Sheikh en Parijs. Terrorisme kent geen grenzen meer: daar is stilaan iedereen het over eens. Maar wie dag in dag uit de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel maar mist de ruime context. In dit boek toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van gewone mensen terugvliegt. Hij schetst een verhaal over de koloniale opdeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, internationale energiehonger, steun aan autoritaire regimes, wapenleveringen en militaire interventies. Die cocktail zorgt voor chaos en geweld in Afghanistan, Irak, Libië en Jemen en dus voor miljoenen vluchtelingen naar de buurlanden en Europa. Maar ook voor een voedingsbodem waarin internationale netwerken van de extremistische jihad goed gedijen. Zo oogsten we onze eigen onveiligheid.

Weg van oorlog (2)

Over militarisme en antimilitarisme

Ludo De Brabander

€ 15,00

2020 - paperback, 135p.

ISBN: 9789462671980



Over imperiale en ontwikkelingsoorlogen, de invloed van het militair industrieel complex en de NAVO. Maar ook over de noodzaak van een cultuur van vrede en echte menselijke veiligheid.

De Pruisische generaal von Clausewitz schreef het al: oorlog is een voortzetting van politiek met andere middelen. Het is een breed verspreide opvatting. Kijk naar onze geschiedenisboeken waar overwinningen 'heroïsch' zijn, geweld synoniem staat voor 'vaderlandsliefde' en interventies 'humanitair' heten. Of zie hoe machthebbers vredesactivisten afschilderen als 'radicalen'. Je zou haast geloven dat veiligheid een kwestie van militairen is. In dit pamflet naar aanleiding van zeventig jaar Vrede vzw maakt Ludo De Brabander brandhout van die stelling. In de beste traditie van antimilitaristen als Karl Liebknecht en Jean Jaurès plaatst hij oorlogen in hun context ("it's capitalism, stupid!"), illustreert hij hoe elke keer opnieuw de geesten gewonnen worden, en toont hij aan wie bij elk conflict als kanonnenvoer dient. Over imperiale en ontwikkelingsoorlogen, de invloed van het militair industrieel complex, de Navo en de zes kernwapens die de laatste decennia vermist raakten. Maar ook over de noodzaak van een cultuur van vrede en echte menselijke veiligheid.

Imperialisme voor beginners (3)

De CIA, haar coups en haar politieke moorden

Vijay Prashad

€ 19,90

2021 - paperback, 236p.

ISBN: 9789462673205



Kritisch overzicht van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten en een loflied op wie zijn of haar rug rechtte tegen het imperialisme.

In het Zuiden bestaat een mop die van generatie op generatie wordt doorverteld. Ze begint met een vraag: waarom is er nog nooit een geslaagde coup in de VS geweest? Antwoord: omdat daar geen Amerikaanse ambassade is.

De geschiedenis van Washington staat bol van terreur tegen volkeren, volksbewegingen en democratisch verkozen regeringen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Het poëtisch boek dat de Indiase marxist Vijay Prashad erover schreef had een rauwe elegie kunnen zijn. In de plaats daarvan werd het een hymne van hoop en verzet. Een loflied op wie zijn of haar rug rechtte tegen het imperialisme, van iconen als Thomas Sankara tot onbekende, naamloze helden en heldinnen. Over staatsgrepen van Iran tot Guatemala en van Turkije tot Zuid-Korea, tot de strijd tegen het communisme en de strijd tegen drugs.

(Pers)reactie

Kritische Lezen (5/12/2021) - “Een van afmetingen bescheiden ogend boekje maar eentje dat met elke bladzijde die je leest je kijk op en je kennis van wat er eigenlijk gebeurt in de wereld bijstelt en op veel gebieden totaal verandert.” - Recensie - [lezen](#)

Oorlogskoorts (4)

Christophe Callewaert & Ludo De Brabander

€ 20,00

2022 - paperback, 215p.

ISBN: 9789462673809



Een ontvucherende analyse over de oorlog die zich achter deze oorlog verbergt en het totaal onderschatte gevaar van een nucleaire winter.

Zijn we slaapwandeland op weg naar de Derde Wereldoorlog? De auteurs van dit boek heten niet Madame Soleil. Maar dat hoeft ook niet. Want wie zijn ogen opent, merkt hoe sinds de invasie van Rusland in Oekraïne elk kritisch vermogen in de koelkast is gestopt. Zo van: 'Wàt, u plaatst kanttekeningen bij de extra miljarden voor vernietigingswapens? Vriendje van Poetin!' Met dit boek proberen Christophe Callewaert en Ludo De Brabander ons wakker te schudden. Een ontvucherende analyse over de oorlog die zich achter deze oorlog verbergt en het totaal onderschatte gevaar van een nucleaire winter. Maar ook over neo-mccarthyisme, een cultuur van vrede en Jean Jaurès.

(Pers)reactie

DeWereldMorgen (5/12/2022) - "Oorlogskoorts: een pletwals aan propaganda overspoelt ons" - "... een schitterend pleidooi voor duurzame vrede ... verplichte lectuur voor al wie zich niet wil laten hypnotiseren door de oorlogspropaganda van de 'good guys'." - [lees de recensie van Miel Dullaert](#)

Terugtrekken (5)

De VS na de afgang in Irak, Afghanistan, Libië

Noam Chomsky & Vijay Prashad

€ 20,00

2022 - paperback, 176p.

ISBN: 9789462673755



Twee briljante stemmen over het recente afdruipen van de VS in Irak, Afghanistan en Libië, over de geopolitieke kwesties van gisteren, vandaag en morgen.

De ene is de meest geciteerde auteur ter wereld en is zelfs op z'n drieënnegentigste nog steeds Amerika's meest beroemde dissident. De andere is het Aziatische antwoord op Eduardo Galeano en een rijzende ster in de internationale linkse beweging. Samen buigen Noam Chomsky en Vijay Prashad zich over het recente afdruipen van de VS in Irak, Afghanistan en Libië. Wat betekent het ze voor de krachtsverhoudingen in de wereld? Zegt het iets over de toenemende kwetsbaarheid van Amerika? Zijn er parallellen met Vietnam?

Twee briljante stemmen over de geopolitieke kwesties van gisteren, vandaag en morgen.

(Pers)reacties

Knack - 'Wat wij Europeanen ervan denken, doet er niet toe, we willen niets liever dan na de oorlog weer netjes aan het handje van de VS lopen. Het is een bittere maar ook fascinerende conclusie van Chomsky en Prashad.' - [lees de recensie](#) (20/09/2022)

De Standaard Weekblad - Interview met Noam Chomsky en Vijay Prashad - [lezen](#) (17/09/2022)

DeWereldMorgen - Lode Vanoost sprak met Noam Chomsky en Vijay Prashad. "Europa; wordt wakker!" - [lezen](#) (8/09/2022)

Voordat de bom valt (6)

Waarom een kernwapenvrije wereld nodig is

Ludo De Brabander & Pieter Teirlinck

€ 19,90

2022 - paperback, 140p.

ISBN: 9789462673588



Dit boek is een abc van de kernwapenproblematiek en een pleidooi voor een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

Kent u de doomsday clock? Dat symbolisch uurwerk geeft aan hoe dicht de mensheid zich bevindt bij een zelf veroorzaakt einde van de beschaving. Het is weinig geweten maar nooit eerder stond de klok zo dicht bij middernacht, het uur dat symbool staat voor een planetaire catastrofe. Ruim driekwart eeuw na Hiroshima en Nagasaki zijn kernwapens helemaal terug van nooit weggeweest. Wereldwijd staan er meer dan 13.000 opgesteld. Kernwapenstaten zijn volop bezig met de modernisering van hun arsenalen en weigeren samen met NAVO-lidstaten toe te treden tot het nieuwe VN-verdrag dat kernwapens verbiedt. De NAVO besticktert zichzelf zonder blozen als een nucleaire alliantie. En België? Officieel is ons land een niet-kernwapenstaat. Maar we bewaren wel Amerikaanse kernwapens die we met eigen gevechtsvliegtuigen moeten inzetten als daartoe beslist wordt. Dit boek is een abc van de kernwapenproblematiek en een pleidooi voor een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. Want er is geen tijd te verliezen.

De strijd voor vrede (7)

En hoe we die kunnen winnen

Tom Sauer

€ 24,50

2024 herwerkte uitgave (2017), 277p.

ISBN: 9789463102223

PELCKMANS



Tom Sauer is professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij twee jaar verbonden aan Harvard University. Hij specialiseert zich in internationale veiligheidsvraagstukken en schrijft o.a. voor *De Standaard*, *De Morgen* en *Deredactie.be*.

Onze wereld staat in brand, maar we kunnen die brand blussen. Tom Sauer pleit voor meer gezamenlijkheid. Zo kunnen we de strijd voor vrede winnen. Eerst moeten we begrijpen waarom terroristen zich opblazen, waarom Poetin Oekraïne onveilig maakt en waarom kernwapens een gevaar blijven. Sauer beschrijft haarfijn hoe die bedreigingen zijn ontstaan. De rode draad in dit verhelderende boek is het gevoel dat individuen en staten verbindt. Omdat ze zich genegeerd voelen, vallen ze ten prooi aan frustratie en woede. Met alle gevolgen van dien.

Recensie in boekenkrant.com: [Recensie: De strijd voor vrede - Tom Sauer - Boekenkrant - Alles over boeken](#)

Gaza (8)

Een geschiedenis van kolonisatie

Ludo De Brabander & Soetkin Van Muylem

€ 20,00

2024 - paperback, 247p.

ISBN: 9789462674721



Het abc van de Palestijnse tragedie.

Zolang de wereld bestaat is er nog nooit een gevolg geweest dat geen oorzaak had. We noemen iets 'een gevolg' omdat het erna komt. Met de duizenden doden in en de systematische uithongering, onderwerping en vernietiging van Gaza laait ook de strijd over oorzaak en gevolg van het geweld in Palestina weer op. In dit boek nemen Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem je in sneltreinvaart mee doorheen de geschiedenis ervan. Waarom is dit een koloniale en geen religieuze kwestie? Hoe en wanneer begon ze? Welke rol speelden de Britten? Wat is zionisme? Hoe ontstond het Palestijns verzet? Wat is de Nakba? Hoe werd Israël na 1948 opgebouwd? Wat is Hamas en waarom is het aan de macht in Gaza en niet op de Westelijke Jordaanoever? Waarom is Israël de staat van alle Joden ter wereld en niet van de Palestijnen? Welke rol spelen de Verenigde Staten in het Midden-Oosten? Het abc van de Palestijnse tragedie.

De honderdjarige oorlog tegen Palestina (9)

Een geschiedenis van kolonialisme en verzet

Rashid Khalidi

€ 30,00

2024 – paperback, 408p.

ISBN: 9789403117126

De Bezige Bij



In 1899 schreef de burgemeester van Jeruzalem, gealarmeerd door de oproep om een joodse staat in Palestina te vestigen, een bezorgde brief aan Theodor Herzl, grondlegger van het moderne zionisme. De brief eindigde met de woorden: 'In naam van God, moge Palestina met rust gelaten worden.' Zo begint Rashid Khalidi, de achter-achterneef van deze burgemeester, dit boek.

Op basis van niet eerder gebruikt archiefmateriaal en verslagen van generaties familieleden, zet Khalidi gangbare interpretaties van het Israëliësch-Palestijnse conflict op hun kop. Hij schetst het patroon van een oorlog tegen de Palestijnen, van de Balfourverklaring in 1917 tot de Arabisch-Israëliësch oorlog van 1948, de Israëliësch invasie van Libanon in 1982 en het steeds weer falende vredesproces.

De honderdjarige oorlog tegen Palestina is geen verhaal van slachtofferschap, noch probeert het de fouten van Palestijnse leiders of de opkomst van nationalistische bewegingen aan beide kanten te ontkennen. Maar door de geschiedenis op een heldere manier in kaart te brengen vanuit Palestijns perspectief, geeft dit boek een nieuwe kijk op een conflict dat tot op heden voortduurt.

Alle rafelranden van Europa

Ivo van de Wijdeven

€ 31,50

2024 - paperback, 488p.

ISBN: 9789000391134

Spectrum



(10)

"Wie het heden én de toekomst wil begrijpen, kan niet om de geschiedenis heen. Europa heeft een lange voorgeschiedenis met zijn burens. Conflicten die we nu zien, hebben wortels in het verleden. De drijfveren van spelers op het wereldtoneel zijn vaak al eeuwenoud. Poetin en Xi - allebei vrijwel dagelijks in het nieuws - staan in een veel langere traditie.

In *Alle rafelranden van Europa* plaatst Ivo van de Wijdeven de huidige verhoudingen in historisch perspectief. Het boek is een volledig herziene versie van *De rafelranden van Europa* en *De nieuwe rafelrand van Europa*, aangevuld met een nieuw hoofdstuk over Europa's relatie met China en de rest van Azië. "

Ivo van de Wijdeven is historicus en analist. Hij adviseerde jarenlang de minister-president en voorziet media als *RTL Nieuws*, *VPRO OVT*, *NRC*, *Historisch Nieuwsblad* en *Clingendael Spectator* van heldere uitleg. Eerder schreef hij *De rafelranden van Europa*, *De spoken van Visegrád*, *De nieuwe rafelrand van Europa* en *De macht van het verleden*, dat op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs stond.

Over *Alle rafelranden van Europa*:

'Van dit zeer leesbare boek word je zeker wijzer, maar niet bepaald vrolijker. Wie zich het liefst identificeert als struisvogel, moet het beslist níet lezen.' **Historisch Nieuwsblad**

Amerika tegen China (11)

De nieuwe Koude Oorlog?

Jude Woodward

€ 8,95 (oorspronkelijke prijs: € 29,90)

2018 - paperback, 436p.

ISBN: 9789462671430



Over ideologie, media, diplomatie en wapens, maar ook over de bondgenootschappen van gisteren en morgen en over de rol van Rusland, India, Japan en Australië.

China wordt steeds mondiger en agressiever. Het streeft economische en territoriale expansie na en de VS zijn de enige macht die niet aarzelt om daar tegen in te gaan, al dan niet met de hulp van bereidwillige bondgenoten. Zo luidt, kort samengevat, het verhaal dat we elke dag horen en lezen in de officiële berichtgeving. Maar klopt het ook? In *Amerika tegen China. De nieuwe Koude Oorlog?* zet historicus en China-deskundige Jude Woodward een en ander in perspectief. Ze gaat uit van de krijtlijnen die Obama uitzette en die zijn opvolger Trump heeft overgenomen: Washington moet en zal de onbetwiste leider van Azië en de rest van de wereld blijven. Met dat doel voor ogen zijn de VS bezig aan een omsingeling van China. Verbazend, zegt u? Wacht tot u Woodward's analyses over het uitlokken van handelsconflicten en -oorlogen leest. En ja, ook over de mogelijkheid van een grootschalige militaire confrontatie.

Een relaas over ideologie, media, diplomatie en wapens, maar ook over de bondgenootschappen van gisteren en van morgen, en over de rol van Rusland, India, Japan en Australië.

Oorspronkelijke titel: *The US vs China: Asia's New Cold War?* Manchester University Press, 2017.

Oorlog of Vrede - Willen winnen of Gelijkspel (12)

Op vrede gerichte preventieve dialoog, een verkenning van de derde weg tussen Pacifisme en von Clausewitz

Dolph Kessler

€ 12,50

2024 – paperback, 220p.

ISBN: 9789083426211

Peace - Dialogue – Publications

Uitvoerige tekst op de website van het Erasmus, een initiatief in Nederland uit de vredesbeweging lang geleden: 'Zes van op Vrede gerichte preventieve Aanzet voor een gezamenlijke strategie (internationale) vredesbeweging'.

<https://huisvanerasmus.nl/zes-pijlers-voor-de-vrede/>

“Dolph Kessler is een Nederlandse fotograaf die via zijn werk geïnteresseerd raakte in Oekraïne. De oorlog bracht hem er toe om tijdelijk zijn camera weg te leggen en zich te verdiepen in oorlog en vrede. In dit boek neemt hij U mee op een verkenning op hoofdlijnen. Zijn belangrijkste conclusie is de volgende: De bewoners van planeet aarde zullen, behalve op de klimaatcrisis, in de komende eeuwen ook antwoorden moeten vinden op vele nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie en biomedische interventies op lichaam en geest. Je zou kunnen spreken van ontwikkelingen voorbij de menselijke soort. Sommige gloren al aan de horizon; vele zijn nog niet bekend. Al deze problematieken zijn mondiaal van karakter en vragen een gezamenlijke aanpak via internationaal overleg. Oorlog en conflicten tussen supermachten kunnen wij daarbij niet gebruiken. Het zou alle hens aan dek moeten zijn. Maar dat is het niet. Meerdere supermachten zijn, steeds meer, met elkaar in conflict en strijden om de eerste plaats op de ‘apenrots’. Wereldwijd staan er bovendien zeker duizend kernraketten trigger ready in de aanslag. De kans is daarom groot dat het met de wereld in de komende eeuw gigantisch uit de hand loopt als gevolg van een nucleaire winter. Als we niets doen tenminste. De apenrotscrisis is minstens zo gevaarlijk als de klimaat crisis.”

Hieronder ook een link naar een gesprek met hem.

<https://www.youtube.com/watch?v=pbouypG9qoE>



**Huis van
gegroeid
pijlers
dialoog.
van de**

Als de NAVO de passie preekt

(13)

Ludo De Brabander & Georges Spriet

€ 22,00

2009 - paperback, 344p.

ISBN: 9789064455100



‘Een verfrissend kritische terugblik op de Koude Oorlog en een lucide tegenstem in het vaak conformistische debat over de Europese veiligheid vandaag en morgen.’

De NAVO viert in 2009 haar 60ste verjaardag. Ontstaan in 1949 als een collectieve ‘defensiegemeenschap’, vormde het westers bondgenootschap zich na het einde van de Koude Oorlog om tot een militaire alliantie die ook buiten het eigen grondgebied kan opereren ‘ten dienste’ van de internationale gemeenschap. Zo luidt althans de traditionele retoriek, maar klopt die wel?

Ludo De Brabander en Georges Spriet leggen de echte ontstaansredenen van de NAVO bloot: de Amerikaanse invloed in Europa na de Tweede Wereldoorlog institutionaliseren, en een militaire structuur creëren die de bescherming en uitbreiding van het kapitalisme moest verzekeren. Zij tonen aan dat ondanks de gedaanteverwisseling ook vandaag nog deze bestaansredenen overeind blijven: de VS willen hun statuut van enige grootmacht via de NAVO consolideren, terwijl veel NAVO-leden in eerste instantie hun strategische en economische belangen militair willen verdedigen.

Na een uitvoerig historisch portret van het bondgenootschap beschrijven de auteurs het streven van de NAVO naar een ambitieuze mondiale rol. Die heruitgevonden rol leidt tot nieuwe wereldwijde spanningen en werpt vele vragen op. Zorgt de VS-politiek voor tweespalt in de EU? Zijn we op weg naar een nieuwe koude oorlog met Rusland? Wat met opkomende machten als China?

Prof. Rik Coolsaet over dit boek: ‘Een verfrissend kritische terugblik op de Koude Oorlog en een lucide tegenstem in het vaak conformistische debat over de Europese veiligheid vandaag en morgen.’

